

MEDLEMSBLADET

Nr 3b, 2012

Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

Pris 50:-



**Skolnedläggningar–kommunens hot mot skärgården
Vagnsunda–skärgårdsbyn vid vägens slut
Kallelse till årsmöte**

Jisses vad fort tiden går!

Telefonen ringde hemma hos barnfamiljen Nordstedt på Söderröra. Precis vid den tid det var dags att natta ungarna. Det var från valberedningen i Blidö – Frötuna skärgårdsförening och nu undrade man om jag skulle kunna tänka mig att vara suppleant i föreningen? Jag, som var ung kanske skulle kunna tillföra lite friska idéer, uppdraget gällde ju bara två år betonade uppringaren, det skulle ju bli som att prova på lite lätt vad det innebar. Och uppdraget gällde ju bara två år. Var jag intresserad?

Skärgårdsföreningen var mig visserligen välbekant, det var liksom en självklarhet att man skulle vara med om man bodde på ö. Men var det inte meningen att man skulle vara mer öbo än jag var för att platsa? Skulle man inte kunna räkna minst fem generationer bakåt för att platsa i den styrelsen, eller åtminstone vara infödd? Jag hade ju bara bott här sedan jag var tjugo och inte visste jag hur man skulle bete sig på ett styrelsemöte i en församling där alla andra verkade så erfarna. Vad skulle jag kunna tillföra? Skärgårdsfrågorna hade nog börjat intressera så visst var jag lite nyfiken. Efter några dagars betänketid tackade, jag med ganska stor tvekan ja. Två år borde jag klara!

Hoppla! Var tog tiden vägen? Plötsligt är de där två småkillarna som väntade på läsning av godnattsaga när det där telefonsamtalet kom blivit vuxna och hunnit plöja vågorna i både i fjärran och nära farvatten och deras unga morsa blivit tant. Styrelseledamöter har kommit och gått, några har gått ur tiden som saknade vänner. Den gamla kopieringsapparaten som användes vid tryckning av det skrivmaskinsskrivna medlemsbladet har ersatts av betydligt modernare metoder för informationsspredning. Tipeg har ersatts av deleteknappen och de skärgårdsbor som en gång startade vår och andra tidiga skärgårdsföreningar är i stort sett borta allihop. Landshövdingar och kommunalråd har hunnit avlösa varandra, tjänstemän gått i pension, skärgårdsutredningar lagts på hög...

Och metoderna att jobba mot/med ”de som bestämmer” har definitivt ändrats genom åren! Från den tid uppretade öbor stått samlade på årliga skärgårdsting och luftat sitt

politikerförakt så högt att många folkvalda säkert övervägde om de ens skulle våga sig i närheten stranden av ett bräckvatten till helt andra tongångar. De senaste åren har representanter för skärgårdsbornas organisationer i mångt och mycket strukits medhårs. Vi har fått medhåll, man har lyssnat, låtit oss medverka i utredningar, inrättat olika råd för samarbete, ofta faktiskt grundade på skärgårdsbornas förslag.

Varje tid har haft sina metoder och det är säkert både trevligare att och mer konstruktivt att inte skrämman slag på de man vill komma till tals med. Vad som är rätt och fel sätt att föra fram våra frågor är kanske inte alltid så himla självklart.

Som avgående ordförande så borde man kanske lämna några snusfornuftiga och uppiggande ord efter sig eller så. Det skulle i så fall vara att vara uppmärksamma på balansen mellan gott samarbetsklimat och att sticka fram hakan en smula igen. Att inte acceptera att de frågor vi vill ta upp med våra folkvalda sopas under mattan så som skett det senaste året. Försöka få en slags balans mellan att hålla en så pass hövlig ton att vi blir lyssnade på. Att fräsa ifrån när man inte inser att vi som bor i skärgården faktiskt är ganska bra på att veta vad som behövs för att det ska vara möjligt att behålla skärgården befolkad året runt.

Att engagemanget för just detta, att vi ska kunna bo och driva verksamheter, behålla service, trivas och må bra och kunna välkomna fler som väljer att bo här är enormt stort går inte att missta sig på. I södra delen av vårt område är det just nu skolan som står i centrum och det fullkomligt jäser i stugorna av ilska mot det förslag som hotar Köpmanholms skola och därmed hela övärlden runt omkring. Facebooksidor och insändarspalter fylls av kloka inlägg konstruktiva förslag. Att det här är ett slag som inte kan förloras utan ödesdigra konsekvenser bara MÅSTE våra folkvalda inse. Annars får vi helt enkelt se till att de inte blir folkvalda i fortsättningen! Det går helt enkelt inte att kapa en så viktig länk som skolan och tro att kättingen ska hålla! När tidningen kommer ut har säkert åtskilligt hunnit dryftas vidare. Var vi står inför när årsmötet hålls vet vi inte ännu men hur det än blir är ni hjärtligt välkomna till Almvik 14 november klockan 19.00 för att prata och lyssna hur vi eniga kan gå vidare på bästa sätt!

Vi ses då!

Barbro Nordstedt

Oroliga föräldrar bildar Arbetsgrupp för att bevara barns trygghet och en levande bygd

Kampen för våra skärgårdsskolor har återigen blivit högaktuell och på olika håll pågår ett arbete för att få politikerna att inse den stora betydelse som skolorna har och att det faktiskt går att hitta lösningar för alla utmaningar som en liten skola ställs inför.

Vi föräldrar som har barn i Köpmanholms skola bildade en arbetsgrupp i slutet av vårterminen 2012. Då hade vår nya rektor lagt fram beslut som vi inte tyckte främjade utvecklingen av skolan. Arbetsgruppen lämnade skrivelsen på sidan tre och fyra vid ett möte med Kjell Jansson i början av juli.

Den oro som spridit sig bland föräldrar, att vår skola var hotad, bekräftades senare under hösten när skolförvaltningen lade fram sitt förslag om nedläggningar av kommunens minsta skolor.

Sedan politikerna har börjat uttala sig i frågan känner vi nytt hopp om att skärgårdsskolorna kommer att bli kvar. De har insett att det måste ges extra resurser till dessa skolor för att säkerställa kvalitén och för att möta de hårdare krav som ställs på skolor med den nya skollag som träder i kraft 2015. Nu måste vi se till att detta verkställs och att man hittar bra lösningar för att höja kvalitén och utveckla skolan så att fler familjer och deras barn väljer att ta del av de många fördelar som en liten skola har.

Malin Lenke



Till kommunalrådet i Norrtälje Kjell Jansson
Cc : Ledamöter i Barn- och Skolnämnden, vice ordf i Kommunstyrelsen

Köpmanholm 2012-07-04

Betr Köpmanholms Skola, skolledningens agerande under vårterminens slutskede samt skolans framtid

Inför terminsavslutningen vt 2012 stod det klart för oss i föräldraföreningen vid Köpmanholms skola att skolans nya rektor agerat på ett sätt som vi befarar leder skolan mot en avveckling i stället för utveckling. Då vi kallat till möte med rektor och föräldrar avböjde rektor att komma för att svara på våra frågor. Grundskolechefens svar på våra frågor visar på snävt ekonomiskt fokus i uppdraget för verksamheten. Vi inser att vi måste föra fram vår oro till ansvariga politiker.

Följande har hänt:

- En behörig lärare vid skolan pensioneras.
- Rekryteringsprocessen bestod i annonsering under två veckor, inget mer.
- Enskilda familjer med elever i åk 6 blir uppringda av rektor. Får beskedet att skolan inte kan garantera kvalitet i undervisningen och erbjuds plats i Frötuna skola.
- Rektor uttalar sin egen negativa inställning till små skolor i allmänhet och oro för dålig kvalitet i undervisningen vid Köpmanholms skola i synnerhet.
- Rektor informerar inte övriga föräldrar om flytten av årskurs 6 förrän två dagar efter skolavslutningen.
- Rektor avböjer att möta föräldragruppen i möte.

Vi vänder oss emot:

- Att ingen notis görs om att läraren som ska gå i pension gärna arbetar en termin till.
- Annonser togs bort efter kort tid med motiveringen

att "tjänsten skulle bli ointressant annars". Resonemanget känns igen från näringslivet men stämmer dåligt för skolvärlden. Här krävs fantasi, nätverkande och tid för att rekrytera. Det kan ju inte ha varit en överraskning att en lärare närmade sig pensionsåldern!

- Att man flyttar årskurser till en annan skola inom enheten. Ett sjunkande elevantal leder mot avveckling snarare än utveckling.
- Rektors negativa uttalande om små skolor är en åsikt utan insikt. Samtliga elever vid Köpmanholms Skola har klarat de Nationella proven med godkänt.
- Att rektor inte vill träffa föräldraföreningen och sätter munkavle på sin egen personal beträffande förändringar.

Fördelar med den lilla skolan är många och kända: trygghet, lugn och uppmärksamhet. Man får en helt annan social kompetens när man blir tvungen att lösa konflikter och lära sig att kompromissa samt att leka och samspela över åldersnivåer.

Det vi behöver är stabilitet, trygghet och framtidstro för skolan, så att fler vill låta sina barn få en lugn och trygg skolgång och nå lika bra resultat i vår skola. Vi behöver inte skrämselfpropaganda om små skolor eller uppmaningar från skolledningen att genom det fria skolvalet välja en annan skola.

Rektors beslut och handling väcker misstanke om en dold agenda.

Vi undrar vilka politiska direktiv som styr skolledningen!

forts.

Norrtäljes levande skärgård – varumärke för överlevnad

De små skolorna i kommunen är en viktig grundsten för den levande skärgård Norrtäljes politiker gärna lyfter fram. Utan skolor kan inte småföretagare leva och verka i den skärgård och glesbygd som under sommarmånaderna lockar hundratusentals sommargäster och turister. Utan dem skulle en stor del av det serviceutbud som fastboende kan åtnjuta året om, helt enkelt dö ut.

Vi som valt att bli bofasta på öarna är otroligt tack-samma att vi på olika sätt har fått möjlighet att ge våra barn den bästa uppväxten vi kan tänka oss. Om våra barn flyttas till skolor i Norrtälje, långt hemifrån, så kommer inte bara deras studieresultat försämrats, de kommer också att gå miste om en del av sin identitet som skärgårdsbor.

Köpmanholms skola betjänar en oerhört vital del av Roslagen med många livskraftiga företag. En skola med bra kvalitet och gott rykte kommer att locka fler familjer och företagare att etablera sig.

Partiprogram och översiktsplaner – bara papperstigrar?

Moderaterna i Norrtälje skriver i sin handlingsplan för nuvarande mandatperiod redan på rad två om *"en världsunik levande skärgård"*. Där talas också om att *"kommunens arbetsprocesser skall vara öppna för insyn"*, *"Barn och ungdomar skall känna sig trygga under sin utbildning"* och att *"skolan skall utvecklas i dialog med elever, föräldrar och skolans egen personal"*.

I kommunens förslag till översiktsplan skriver man att *"Utmaningen att ge varje barn, oavsett om det växer upp på en skärgårdsö eller i Norrtälje stad en likvärdig utbildning...."*

Vi känner inte igen oss i detta efter det som hänt i vår skola utan befarar att en annan formulering i översiktsplanen hamnat i förgrunden:

"Det finns en målkonflikt mellan å ena sidan en levande glesbygd där den gamla vackra skolan lever kvar, å andra sidan elevers rätt till likvärdig utbildning." Att bara beskriva

den lilla skolan som vacker och pittoresk är direkt missvisande med tanke på studieresultaten i Köpmanholms skola.

Det står i punkt 23 i det borgerliga 27-punktsprogrammet för 2011-2014 att man vill *"Utveckla skärgården i samråd med den fastboende befolkningen"*. Trots det får vi inte höra ett ord om planerna för skolan i olika forum som t.ex. skärgårdsråd. Vi får istället från rektorn, två dagar efter skolavslutningen, ett brev om försämringar som blir aktuella redan i höst.

Att motarbeta kreativa lösningar för att bevara små skolor i skärgården går emot politikernas uppsatta mål för den levande skärgård som är ett viktigt incitament för Norrtäljes utveckling. Det kostar ibland lite mer än skolor i tätort, men bidrar desto mer till den ekonomiska utvecklingen på längre sikt!

Vi vill ha tydliga besked på följande punkter:

- 1 Vill du som politiker ge det som krävs för att utveckla Köpmanholms skola som låg- och mellanstadieskola?**
- 2 Kan vi lita på att tjänstemän och skollära drar åt samma håll som politikerna och deras löften när det gäller målsättningar och metoder för skolan?**
- 3 Hur kommer skolnämnden att ställa motkrav till de skärpta direktiven från Skolverket, och hitta sätt för små skolor att leva upp till de nya kraven som gäller från 2015?**

Arbetsgrupp för Köpmanholms skolas utveckling

Alf Anderin	förälder och företagare	Jutta Jansson	barnskötare Köpmanholms förskola
Anna Vogel	förälder, förskolelärare och företagare	Katarina Sjödén	förälder och företagare
Barbro Nordstedt	Blidö-Frötuna Skärgårdsförening	Malin Lenke	förälder och företagare
Fredrik Nordblom	förälder och företagare i skärgården	Malin Wahl	förälder och företagare
Gabriella Söderman	Blidö-Frötuna Skärgårdsförening, förälder och företagare	Kontaktpersoner:	
		Malin Lenke,	Lilla Gräskö, tel. 070-6730048, arkipelagservice@telia.com
		Barbro Nordstedt,	Söderöra, tel. 070-2885663, soderviken@hotmail.com

Föredragningslista vid Blidö-Frötuna Skärgårdsförenings årsmöte den 14 november 2012.

1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare för årsmötet.
4. Val av två justeringsmän.
5. Frågan om årsmötets behöriga utlysande.
6. Fastställande av föredragningslista.
7.
 - a) Styrelsens verksamhetsberättelse.
 - b) Årsredovisning.
 - c) Revisorernas berättelse.
 - d) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 - e) Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2013.
 - f) Fastställande av årsavgift för 2013.
8. Val av föreningens styrelse
 - a. Val av ordförande för 2013.
Har 2012 varit Barbro Nordstedt.

b. Val av ordinarie ledamöter för två år.
I tur att avgå är: Björn Sjöblom, Roger Karlsson, Jenny Melin,
Gabriella Söderman och Göran Hedberg.
Valberedningens förslag: omval.

c. Fyllnadsval av ordinarie ledamot på 1 år: Irene Takanen.
 - d. Val av suppleant för 2 år.
I tur att avgå är: Irene Takanen
Valberedningens förslag är nyval av Eva Axelsson.
Kvarstående i styrelsen är, ordinarie: Urban Gunnarsson, Bo Gesslein
och Helén Jansson Suppleant: Mats Rundgren.
9. Val av representanter till Norrtälje kommuns skärgårdsråd år 2013.
Valberedningens förslag: omval av ordinarie Göran Hedberg och
ersättare Urban Gunnarsson.
10. Val av två revisorer och ersättare för ett år.
Ordinarie har varit Sture Malmgren och Linda Hoflund.
Ersättare: Svein Nilsen och Jutta Jansson.
Valberedningens förslag: omval.
11. Val av valberedning för 2014.
Har varit: Katarina Sjödén, sammankallande, Holger Karlsson, Bengt
Boberg, Hasse Svensson och Fredrik Nordblom.
12. Övriga frågor
13. Årsmötet avslutas.



Foto Joel Nordstedt

Kallelse till Årsmöte

onsdag 14 november kl 1900

Yxlö Bygdegård

Sedvanliga förhandlingar

därefter

Kaffe och smörgås



Köpmanholms skola – vad händer nu

– med skolan – med bygden?

Diskussion – Arbetsgruppen informerar.

*Alla hjärtligt välkomna
även icke medlemmar!*



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för Blidö-Frötuna skärgårdsförening
får härmed avlägga verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2011 10 01 - 2012 09 30

Årsmötet hölls 15 nov. 2011 i Almvik på Blidö och var mycket välbesökt. Årsmötesprotokollet har publicerats i föreningens medlemsblad nr 1, 2012

Vid kaffet berättade Larserik Blixt och visade bilder från byggandet av sin blekingeeka ”Knipan”.

Under året har informationskampanjen om föreningens arbete och om nutida skärgårdsliv fortsatt. Till att börja med var vi på Blidö Julmarknad. Vi fanns på plats vid Refsnäs Hamnfest och vid Rådmansödagen i Gräddö, där också föreningens tavelställning av konstnären Stig Bergvall visades. Tillfällen som dessa ger möjlighet att ta upp aktuella skärgårdsfrågor med intresserade och har också givit föreningen ett antal nya medlemmar.

Styrelsen har under året haft 9 möten.

De lokala skärgårdsfrågorna har framför allt förts via Norrtälje kommuns lokala skärgårdsråd. Aktuella frågor för rådet har bland annat varit sophantering, båttrafiken, replipunkterna, byggnation i ytterskärgården, skolskjutsar m m. Minnesanteckningarna har funnits på fören-

ingens hemsida och rapporter skrivits i Medlemsbladet. Under försommaren växte en oro fram kring Köpmanholms skolas fortsatta drift. Skolan har en mycket stor betydelse för den södra delen av föreningens område. Representation från föreningen har tillsammans med skolans föräldraförening funnits i arbetsgruppen för skolan och föreningen har även ekonomiskt bidragit till arbetsgruppens kostnader.

Medlemsbladet har utkommit med 3 nummer. Där har medlemmarna informerats bland annat om upphandlingen av båttrafiken, möjligheterna att bygga lokala fibernät med hjälp av de statliga bredbandspengarna, hanteringen av företagets dagskassar m m. Kurser och evenemang, både egna och andra föreningars har presenterats. Serien om olika byar och öar har fortsatt med reportage om Åkerö och Refsnäs historia och nutid.

I det regionala skärgårdsarbetet har föreningen arbetat genom SIKO och även arbetat aktivt i samarbetet med landets övriga skärgårdar via Skärgårdarnas riksförbund.

Barbro Nordstedt, Söderöra
Björn Sjöblom, Alsvassen, Yxlan
Urban Gunnarsson, Kallvik, Svartnö
Gabriella Söderman, Gräskö
Helén Jansson, Söderöra
Roger Karlsson, Högmarsö

Bo Gesslein, Löparö
Jenny Melin, Oxhalsö, Blidö
Göran Hedberg, Brevik, Rådmansö
Irene Takanen, Tjockö
Helena Westberg, Granö, Blidö
Mats Rundgren, Fejan



Rådmansödagen

Vi visade upp den konstutställning vi fått donerad av konstnären Stig Bergvall. Det är 63 akvareller som visar livet i skärgården i gången tid. Den har tidigare hängt på Länna-gården och på Blidö Vårdshus under långa tider.

Vi bedömer att 70 – 80 % av all besökare kom in och tittade på vår utställning. Intresset var stort, frågorna många.

Under Rådmansödagen och Hamnfesten i Refsnäs fick vi ca 15 nya medlemmar.

Göran Hedberg

SIKOs höstmöte

Protokoll från SIKOs höstmöte den 15 september 2012. 23 personer från föreningar representerade i SIKO var närvarande-

Genomgång av SIKOs omorganisation, presentation av förslag på ändringar inklusive grupparbete och diskussion

Pia (ordf. i SIKO reds anmärkning) presenterade förslaget till förändringar, som varit utskickat i förväg och mycket kort kan beskrivas enligt nedan:

Gränsen mellan fast- och fritidsboende är inte längre lika tydlig som förr – SIKO vill utvecklas för att fungera bättre i den nya verkligheten.

SIKO ändrar sin organisation?

Förslaget innebär att ändra stadgarna och öppna upp för ett bredare medlemskap:

- föreningar med bofasta (som nu)
- föreningar med bofasta och fritidsboende
- enskilt medlemskap för bofasta

Ny organisation:

- Föreningsstämma –2 bofasta representanter från varje ansluten förening
- Styrelse –6 bofasta ledamöter valda av Föreningsstämman, håller minst 6 möten per år (telefon eller fysiskt)
- Utöver den årliga Föreningsstämman ska det anordnas minst två möten per år, kan vara öppna för alla

Höstmöte

Inriktningen kvarstår -att värna om den fast boende befolkningens villkor.

Blidö- Frötunas Skärgårdsförening ser inget skäl att ge fritidsboende rösträtt. I den egna föreningen får fritidsboende vara stödjande medlemmar, men föreningen välkomnar förslag och motioner att ta upp om dess syfte stämmer med föreningens målsättning. Det har fungerat väldigt bra hittills och gjort oss till SIKOs största förening. På samma sätt skulle mindre öar med övervägande fritidsboende kunna bli medlemmar i SIKO och ha rätt att lägga fram motioner utan att ha rösträtt. Annars finns risken, att vi som lever i skärgården får svårt att klara av att leva året runt, om investeringar och politik inriktar sig på de fritidsboendes intressen.



Skärgårdsråd 3 oktober – sammanfattning

Ö-rapporter

Stommarö: Fler vill ansluta sig till VA-nätet, det är dock inte dimensionerat för utbyggnad. Nya abonnenter får bilda ny förening och bygga egen anläggning.

Löparö: Vi har äntligen fått slamtömt, entreprenören tyckte att det var väldigt tjockt i brunnarna och ville ha tätare tömningsintervaller.

Gräskö: Förrättningen för VA- och fiberdragning har inte överklagats så de räknar med att börja gräva i höst.

Tjockö: Man har haft två möten om fibernät- och VA-utbyggnad

Söderöra: Man har haft två möten om fibernät tillsammans med Norröra och Bodskär. Det finns en stor besvikelse bland öborna kring det nya förslaget för Bromskärs hamn.

Sophantering: De nya återvinningsstationerna i replipunkterna som skulle ställts ut till sommaren är inte klara och kommer troligen inte på plats förrän 2013.

Skolskjutsar: Förskolebarnen får inte åka med skoltaxibåten då den upphandlingen endast berör skolbarnen. Skolan kan inte ta ansvar för dem då.

Replipunkter

Bromskär: Projekteringen av hamnen fortsätter – dock har utbyggnaden minskat i omfattning då Trafikverket inte vill bekosta stora bryggan samt pörer. Konsekvensen blir att det, likt tidigare, inte går att lägga till vid vissa vindförhållanden – ingen förbättring!

Vettershaga: Förhandlingar pågår om att arrendera mark för ca 50 bilplatser för att undvika nuvarande parkeringskaos.

Östernäs: Förrättningen av mark, för att åstadkomma båtplatser för öborna, har överklagats. Nu väntar man på beslut.

Solö: Bryggföreningen har ansökt hos kommunen om 75 000:- för upprustning. Bryggan har prioritet 1 i bryggplanen.

Köpmanholms skola

Frågan om Köpmanholms skola var anmäld till dagordningen, men togs inte upp. Som skäl angavs att tjänstemännen i barn- och skolkontoret driver pågående process. Deltagande öbor i Skärgårdsrådet valde att ändå ta upp frågan på g a skolans stora betydelse för bygden.

Uppdaterad bryggplan

Kommunen har bestämt att den bryggplan som finns ska uppdateras. Skärgårdsföreningen kommer att bidra med lokalkunskap.

VA-utbyggnad

Kjell Jansson uppmanade de öar som inte ligger inom planen att på eget initiativ ta tag i VA-frågorna.

Förslag om vintertrafik

När isturlista gäller kan inte boende på Gräskö ta sig till Östernäs med reguljärtrafik vardagar utan måste åka via Bromskär på Blidö. Därför finns det önskemål att separera trafiken under vintern.

Näringslivschef Dan Lövgren berättade att det gick att söka medel för utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård inom ramen för Stockholmsstrategin.

Anngret Andersson berättade att det ska hållas en kurs för Fartygsbefäl klass VIII på Söderarm.

Sammanfattat av Bo Gesslein Löparö

Bostadsrätter i naturreservat!

Skärgårdsstiftelsen har hos regeringen ansökt om att få stycka tomter och bygga och sälja bostadsrätter i två av sina naturreservat i Stockholms skärgård.

Det är Stegeholm i Handen och Riddersholm i Norrtälje kommun.

Skälet som anförs är att det behövs pengar för att rusta stiftelsens byggnader.

Stiftelsen har många naturreservat. Den har också många byggnader som behövs underhållas. Det borde man tänkt på innan stiftelsen övertog sina områden.

Om inte pengarna räcker så får man rätta munnen efter matsäcken; det vill säga sälja av delar av sitt innehav så att man har råd att underhålla det som är kvar.

Om regeringen skulle ge stiftelsen dispens för att bygga bostadsrätter i dessa naturreservat – när kommer nästa ansökan?

En rad politiker och organisationer har på senare tid krävt att försvarets fastigheter i skärgården ska överföras på Skärgårdsstiftelsen. Hur ska stiftelsen ha råd med det? Blir det mera skattepengar eller flera bostadsrätter? Norrtälje kommun har sagt ja till detta. Haninge kommun likaså. Även länsstyrelsen i Stockholms län har sagt ja.

Vad säger regeringen?

Och vad säger stiftelsens vänner?

Anders Waldvik

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND



SRF-jubileum 30 år – hölls på Rögrund

Jubileet samlade ett fyrtiotal personer från skärgårdsföreningar från Luleå till Koster. Från vår förening deltog Gabriella Söderman och Björn Sjöblom. Båda representerade också i SIKO (Skärgårdarnas Intresseföreningars Kontaktorganisation). Förutom historiska utvecklingar och minnen diskuterades allvarliga frågor.

Den stora punkten var förstås

Skärgårdens framtid: Barn, skola och unga skärgårdsbor. Seminarium kring unga skärgårdsbor.

Det är inte bara i vår kommun man hotar att lägga ned landsbygden genom indragning av skolor i glesbygd. Gabriella, som engagerar sig mycket i hotet mot Köpmansholms skola, hade mycket att diskutera med Eva Widlund, lärare, utomhuspedagog och aktiv inom SRF sedan många år. De har ett skolnätverk för skärgårdsskolor. Redan 2004 började man ha möten och skolorna i skärgården.

I vår skärgård är trenden att barnantalet minskar på öarna. Med den politik som idag förs ökar minskningstakten. Men på Gräskö är förhållandet omvänt. Frågan är bara hur man kan ändra former och regler för hur skolorna ska drivas istället för att helt sonika stänga igen.

Kan friskola var en framkomlig väg? Läs på sid 1 – 2 om arbetsgruppens synpunkter och frågor till politikerna.

Göran Hedberg



Avstyckningarna på Riddersholm visar att det blir sjötomter med vattenområden! De skulle skratta om någon annan ville ha det.

Om du byter bojkätting kan du vara brottsling!

Den standskyddslag som nu tillämpas av länsstyrelsen in absurdum, snärjer skärgårdsborna jäms med anklarna!

Har hört saker man inte kan drömma är sanna. Ex du har en uttjänt flytbrygga. Du köper en ny brygga som är identisk med den förra och byter. Då gör du en lagöverträdelse enligt länsstyrelsen. I samma ögonblick som du tar bort den gamla bryggan så finns där ingen brygga. När du lägger dit den nya räknar Länsstyrelsen det som en nyetablering! Om du plockar upp din boj och byter kätting är det samma sak.

Det lär t o m var så att om du flyttar en byggnad längre bort från stranden. Även om det kanske gynnar det rörliga friluftslivet på ett bättre sätt. Däremot kanske du får bygga ut ditt bostadshus enligt länsstyrelsen.

Lagen vantolkas

Jag tror att avsikten med lagen inte är så illa menad som det har blivit. Det handlar om hur illvilligt länsstyrelserna tolkar den. Har också hört att i Säter i Dalarna har man vägrat byggnadstillstånd närmare ett litet skogsdike än 300 meter – så det är inte bara här.

Att lägga ut en ny boj eller att anlägga en brygga vid en orörd strand där det aldrig funnits någon boj eller brygga, bör ifrågasättas och prövas. Men inte att få byta en befintlig boj eller brygga, det måste vara ett rättsövergrepp. Även att anlägga en brygga vid egen strand om bostadshuset ligger strandnära är en rätt och självklarhet man funnits sedan urminnes tider?

Det finns en passus om ”redan i anspråk tagen mark”, men det verkar man inte länsstyrelsen ta någon hänsyn till.

Sedan är det självklart att man, efter prövning, även måste tillåta strandnära nyetableringar som måste ligga vid vatten så som t ex varv, fiskeverksamheter etc.

Nu måste regeringen agera – det är bråttom

SIKO har lämnat in en skrivelse till Länsstyrelsens Skärgårdsråds Exekutivkommitté. I samma andemening: Att man måste ha möjlighet att bygga strandnära om man har en verksamhet som kräver den placeringen. Hur ska annars skärgården kunna leva vidare? Men att inte få byta brygga måste som sagt vara ett rättsövergrepp.

Det måste vara berörd myndighet sätta sig med länsstyrelserna och reda ut hur strandskyddslagen ska tolkas!

Det är olika för olika

Man kan undra hur stiftelsen kan få bygga strandnära, även om det redan ligger någon byggnad på platserna, när andra inte ens får byta boj eller brygga eller klippa sitt gräs eller röja sly eller... – Fy Fan!

Göran Hedberg



Vagnsunda -skärgårdsbyn vid vägens slut.

Detta är titeln på den bok som Vagnsunda Skrivarstuga – 8 personer – gav ut 2002. Boken ger en fördjupad bild av hur byborna levde och vad de sysslade med från mitten av 1800-talet och fram till det att boken skrevs. Den finns på Norrtälje Stadsbibliotek, för dem som vill veta mer än vad den här korta informationen ger.

Vagnsunda ligger längst söderut på Yxlan och omnämns i skrift redan 1573. Byen erbjuder skyddade hamnlägen både i Väster och Österviken. Befolkningen bedrev småskaligt jordbruk och fiske. Som i alla andra byar brändes alla byggnader ner vid rysshärjningarna sommaren 1719.

Så småningom återuppbjuggdes byen. I mitten av 1800-talet ägde storbonden Jan Persson största delen av marken. Redan på 1870-talet fick byen reguljär ångbåtsförbindelse med Stockholm. Båtarna lade till vid Vagnsunda södra brygga, som sedan dess har förbättrats och byggts om flera gånger. Under sommaren har vi båturer flera gånger om dagen. I början på 1900-talet byggde byborna norra bryggan, en timmerbrygga som fungerade till 1943. Då beslöt man att bygga en betongbrygga, delvis på berg och yttre delen, som så ofta gjordes, vilade betongen på en stenkista. Bryggan invigdes 1944. Vid en storm på vintern 1996, slets två av de bärande ytterstockarna loss. Rasrisken bedömdes som stor, därför förbjöds all angröring vid bryggan och det gäller fortfarande.

1905 uppfördes Yxlans fyr vid Vadholmen som ligger i Vagnsunda. Furusundsleden, eller Norrleden som vi som bor här ofta kallar den, har ju varit livligt trafikerad av fartyg till Norrlandskusten, Åland och Finland sedan lång tid tillbaka. För att inte tala om dagens läge med alla utländska kryssningsfartyg.



Den första affären i byen öppnades 1907 av Johan Petter Jansson. Han var son till tidigare omnämnde Jan Persson. Affären övertogs 1937 av Alf Jansson som flyttade till Vagnsunda, från Bruket på Blidö. Affären upphörde 1975.

1910 startade Blidö och Yxlanbor Ångfartygsaktiebolaget Stockholm – Blidösund, för att beställa sin egen båt s/s Blidösund från Ekensbergs varv i Göteborg. Man var missnöjda med Vaxholmsbolagets turer med mindre och långsammare båtar. Blidösund levererades 1911, därmed fick också Vagnsunda bättre båtförbindelser med Stockholm.



Vid första världskrigets utbrott 1914 flyttade en stor del av svenska örlogsflottan till skyddade lägen mellan Alsvassen och Vagnsunda. Detta gav också en del extrainkomster för en del av byborna genom fiskförsäljning, kaféerörelse och tvättservice.

Efter tre års ideellt arbete, invigdes missionshuset 1919 på mark som upplåtits av familjen Söderman.

I Roslagen byggdes det många segeljakter till en bit in på 1900-talet. All uppvärmning skedde med ved, så transportbehovet till städerna var stort. Jan Erik Jansson i Stornäset här i byen, byggde många, en av dem blev den sist byggda av dem alla. Greta Linnea sjösattes 1921. Hon finns i skalenlig modell på Sjöhistoriska Museet i Stockholm. Det var efter den modellen som ritningarna till den nu seglande Sofia Linnea gjordes.

Omkring 1860 började skolundervisningen i blygsam form närma sig oss. Men från 1890 hyrdes rum för mer organiserad undervisning. Det hann bli i fyra olika hus innan det blev en egen skolbyggnad 1929, även det på mark upplåten av familjen Söderman. Denna skola var i bruk till 1956 då centralskolan i Köpmanholm invigdes.

Från 1930 sköttes gemensamma intressen genom bystämma en gång om året. Det dröjde sedan ända fram till 1998 innan

Vagnsunda Samfällighetsförening bildades, för i första hand vägskötsel. Ett posthus kom till 1932. I mitten av 60-talet ersattes det av ett större, därför att många hade byggt fritidshus och ville ha postfack. Det lilla flyttades till södra bryggan som vänthus. Numera har vi postlädesamlingar uppsatta där det finns fastboende.



Fram till 1933 fanns det ingen väg till vår by, den slutade vid Alsvik. Vår post kom till Blidögård, det medförde att någon en gång i veckan begav sig dit för att hämta och lämna. När vägen äntligen blev färdig kom vår post via Köpmanholm med bil. Sven Jansson, son till JP Jansson, köpte bil för egen och andras transport.

En egen telefonväxel installerades 1939. Elva abonnenter anslöt sig omedelbart. Innan dess har tre abonnenter delat på samma ledning, från växeln i Yxlö. Telefonisten skickade en signal om det var till abonnent A, två till B och tre till C. Alla kunde lyssna på varandras samtal. En annan stor händelse blev när vi, 1946 fick elektricitet. Men fotogenlampan var länge inom räckhåll. Vid kraftiga vindbyar föll ofta träd eller grenar över ledningarna.

Nästa stora händelse var 1954 när vägfärjan började gå mellan Furusund och Yxlan. Vi fick bussförbindelse med Norrtälje och många skaffade sig egna bilar. Det bildades flera tomtområden på Yxlan, nu hade den moderna tiden kommit ända fram till vår by.



Gemensamma aktiviteter.

En tradition som lever kvar ända sedan 1930-talet är dans och lekar invid de gamla sjöbodarna vid Grundet, där vår midsommarstång alltid rests. På förmiddagen, är alla som vill hjälpa till med att klä stången, välkomna med blombuketter och björkris. Efter ett par timmar är stången med fina kransar färdig, och starka armar reser den. Till festen på eftermiddagen, kommer byborna och många andra från när och fjärran. Festens

lekledare, samfällighetens ordförande Lasse Lindros, drar igång dansen med hjälp av värvade musikanter. Lasse är generalen som för 47:e året i svit ser till att det blir en festlig kväll, för dom över 400 som samlats. Det är stämning med björnen sover, små grodorna eller alla andra lekar, och dragkampen är alltid med. Sedan några år tillbaka, har Jutta Jansson uppdraget att fixa några lotterier. Dels köper hon vinster, men får också från sponsorer. Hela överskottet används till att alla barn, gratis får meta upp något i fiskdammen. Allra sist ser Lasse till att ”raketten” avfyras.

Vid Grundet, samlas vi vid flera återkommande aktiviteter. Södra Yxlans Intresseförening (byarna Vagnsunda och Alsvassen) arrangerar valborgsmässobrasa, gökotta i maj, och en lördag vid månadsskiftet juli augusti är det grillafton med roddtävling. Tävligen omfattar tre grupper barn, dam och herr med 6 – 10 båtar. Jonny Sandahl lägger banorna och håller koll på att allt går rätt till. Alla kämpar för äran att vinna, trots att alla får pris. När prisutdelningen är avslutad, är den stora grillen färdig att användas. Där tillagas den medhavda maten och stämningen är på högsta nivå. Sedan 2011 utökade styrelsen gemenskapen med att ha en kräftska i slutet av augusti. För att det skall fungera i alla väder investerades i ett stort tält. Platsen växlar mellan Alsvassen och Vagnsunda. Ett stort antal medlemmar ser till att det blir en festlig kväll.



Sedan 1997 till och med 2010 har Köpmanholms skola, i september gästade Vagnsunda. I början, när det var många barn i skolan, var de uppdelade i tre grupper på olika dagar, men de senare åren två grupper, klass 0 – 3 i en och de äldre 4 - 6 i en. Vård och ansvarig för att det skall vara meningsfullt och lärorikt, har hela tiden varit Micke Jansson. Syftet var att barnen skulle lära sig ro, och hur man hanterar en liten båt på ett säkert sätt. Att lära sig knopar av de vanligaste slagen. I förväg har en ryssja och ett nät lagts ut i viken. Med hjälp av vattenkikaren kollade barnen, om det finns någon fångst, samt tittade på sjöbotten efter spännande föremål. Det som



Mångsysslare Micke serverar strömmingsmackor på Julmarknaden

alltid verkade vara mest spännande, var den stora fiskbaljan på ca 1000 liter vatten. Här simmade gäddor, abborrar, simpior, mört, sik och ibland lite udda fiskar. Här håvar barnen försiktigt upp fiskar, för att lära sig namnen på dem och att hålla i dem. De äldre barnen, klass 4 – 6 slutar skolan senare. De får därför, i lagom stora grupper, följa med fiskebåten för att ta upp nät. De fick fisk, alla hjälpte till med att ta loss dem ur näten. När det här momentet är avklarat, är det dags att kolla fiskröken. Den hade då varit igång i flera timmar. De nyrökta sikarna avsmakas, det är en härlig upplevelse. För denna mångåriga ideella insats hedrades Micke 2012, med Pelarordens Jubileumsmedalj, ett stipendium ur Uno Östermans Skärgårdsfond, och en trevlig kväll i samband med vintertinget på Marholmen.

Djurens år 2012.

Jämfört med vår inventering av betande husdjur i vår by 2010, så har antalet nötkreatur minskat från 12 till dagens 8, mest beroende på att det just nu inte finns några kalvar. Utöver dessa finns 2 hästar och 5 får. Sommarens höskörd, blev som en mardröm. När Bengt Jansson slagit och vänt höet, för att avsluta med balning, kom regnet och saboterade allt. Så motigt var det i flera veckor. Han, med många hjälpare, gjorde då i stället hässjor på en stor äng, men regnet förstörde även dessa.



Bengt Jansson har anor i Vagnsunda flera hundra år bakåt i tiden. Han är nu den enda kobonden på Yxlan. Den lilla besättningen består av jersey-korsningar. På bilden klappar han den egna tjuren.

I juli blev det tursamt nog en torr och solig period, så det ser ändå ut som att djuren får ”härbärgat” hö över vintern.

Av de cirka 35 bofasta är det endast tre barn, två går i skola i Norrtälje och ett har inte börjat skolan än. Sexton är pensionärer. Ett bokförlag har sitt lager här, det ger vid vissa bråda tider extrajobb, som hjälp till den ordinarie handläggaren. I övrigt har vi företag inom byggnation och data, några jobbar inom vård och omsorg, en på Färjerederiet, en på busstrafiken och några pendlar till Norrtälje och Stockholm.

*Text Holger Karlsson och Bertil Jansson
Foto Björn Sjöblom och Göran Hedberg*



Peter och Micke Janssons farfar var det som byggde Greta Linnea, som berättas på föregående sidor. Att snickeriintresset och färdigheterna gått i arv bevisas av att bröderna sedan många år driver företaget Vagnsunda Bygg. De åtar sig renoveringar och nybyggnationer på land och öar i närområdet.



Foto Göran Hedberg

Trafikstockning i Södersvik

Rådmanö Bageri har satt fart på Södersvik. Sedan affären slog igen för många år sedan har det varit ganska dött. Så när som på de som besökt återvinningsstationen och skolbarnen till och från bussen. De som passerade tittade reflexmässigt mot den tomma affären där man tidigare inhandlat sina förnödenheter.

Så – i somras skedde en förändring! Plötsligt kunde man se ända upp till tio bilar utanför och en skylt som annonserade Rådmanö Bageri. Det var spännande!

Systrarna Bengtsson har varit sommarboende sedan barnsben. På 60-talet byggde föräldrarna ett fritidshus på Stakens tomtområde. Nu är de tillbaka på allvar.

Förändring i livet

”Vi kände att vi ville få ihop livet här ute, bo här och samtidigt göra något för bygden, säger Lena.” Att det blev just bröd och mathantverk är ingen slump. ”Vi gillar det där med mat och mathantverk i vår familj och har alltid varit duktiga på mat. Ingen i familjen är någon proffskock, men vi har alltid ätit riktig mat. Nu vill vi leverera mathantverk av hög kvalitet, så långt som möjligt ekologiskt och närproducerat”, säger Lena. Hon har lång erfarenhet av att driva och starta projekt och företag.

Maken, Kristofer, som är utbildad lärare och bagare, undervisar och arbetar som bagare.

Lenas syster Jane finns också med i verksamheten. Hon har varit utställningstekniker i 27 år, egen företagare, hantverkare och konstnär. Har många års erfarenhet av att odla ekologiskt och förädla sina produkter.

Vår filosofi

”För oss är det viktigt att maten är god, hälsosam, gärna närproducerad och tillverkad med omtanke för miljön. Det kommer ni att märka i butiken”

Under sommaren har man sysselsatt åtta personer. Nyligen har bagaren David Blom anställts så nu är de två i bageriet.

Omsorgsfullt arbete och utvalda råvaror ger allt från fikabröd till grova danska limpor (med skållad hel råg) av högsta kvalitet. Här pratar vi om verkligt hantverk. Allt bakas i stenugn för den goda smakens skull.

Brödet har en lång jäsningsprocess som gör att det utvecklar mycket smak. De flesta brödsorterna bakas med surdeg ”vildjäst” som ger brödet karaktär och dessutom blir det nyttigare och får längre hållbarhet.

Ingredienserna är förutom vete, råg, havre, linfrö – grov dinkel, spelt- och durumvete. Man söker nu få kontakt med leverantörer av ekologiska råvaror, så lokalt som möjligt.

Att produkterna är uppskattade bevisar killen som kom in med en hel lista med sig på av ett 25-tal bröd grannarna beställt.

En sommargäst sade förtjust att för motsvarande kvalitet får man i Stockholm betala det dubbla.



Lena erbjuder goda och nyttiga bröd för alla tillfällen

Inte bara bröd

Här kan också köpas honung, ost från Lövsta, marmelad från Rimbo. Även en del hudvårdsprodukter finns på hyllorna. Vårt mål är att framställningen ska vara ekologisk och omsorgsfull, hantverksmässig och i linje med bageriets egen verksamhet.

Medan vi sitter och pratar kommer flera personer in för en kopp kaffe och macka. Det är en växande skara som upptäckt den här möjligheten, främst hantverkare.

Tankar att utveckla rörelsen

Lena och Kristofer söker nu olika sätt att utvidga verksamheten för att bredda servicen för sina kunder. Det kan vara att sälja lokalproducerade lantbruksprodukter – kanske grönsaker, lammskinn, frukt och bär, svamp kanske kött om det går att lösa med hygien och myndigheter. Hantverk från orten kan också vara möjligt. Eller evenemangsafnarn? Kanske kunde bageriet i Södersvik bli en kulturell samlingspunkt där kvaliteten är ledstjärnan.

Succé i Norrtälje

Rådmanö bageri deltar i Skördemarknaderna i Norrtäljes Socitysparken. Den 25 augusti var kön stundtals 20 meter lång framför deras stånd. Brödet såldes slut och man fick skicka efter mera från Södersvik. Medvetenheten om smak och kvalitet är i stigande.

Har nyligen gått med i Bondens mat i Uppland. I båda fallen har konsumenten direktkontakt med producenten. Det är i linje med kvalitetstänket, att träffa sina kunder och berätta om råvarorna och bakprocessen som är skillnaden mot de vanliga limporna. Att förklara varför deras bröd har så mycket smak och längre hållbarhet trots att de saknar tillsatser. De andra limporna har säkert sitt berättigande, men prova de här bröden och jämför – det gjorde jag.

Nu, i höst har man öppet torsdag – lördag. Jag var dit och handlade vid 11-tiden i lördags. Det var 14 bilar på parkeringen. Vid tre av borden satt gäster och stärkte sig med kaffe och nybakade bullar och fantastiska nötkakor. När jag passerade en timme senare stod där 12 andra bilar.

Allt fler upptäcker värdet i RIKTIGT bakat bröd!

Öppettider hittar du på: www.radmansobageributik.se/

Göran Hedberg



Foto Enskärs Sjötransport



Inre kärnan på en optisk fiber är 0,009 mm i diameter (här ligger de på ett finger). En sådan fiber kan kommunicera digital text motsvarande 15 000 A4-sidor / sekund. Foto Göran Hedberg

Svävartillstånd och hastighetsbegränsningar

Möte på Länsstyrelsen angående svävartillstånd, hastighetsbegränsningar mm

Vi som deltog var AU + Allan Karlsson och från Länsstyrelsen Jonas Nordström och Johan Backman.

Svävartillstånd

- Antalet ansökningar har ökat
- Principen för tillståndsgivning är att rederier i skärgården, som bedriver svävartrafik får tillstånd för de områden de sökt för. Privatpersoner som är beroende av svävare för att kunna ta sig iland, får tillstånd för aktuella sträckningar.
- Övriga tillstånd medges inte.
- Från SIKO framförde vi att vi inte ser något hinder i att behörighetskrav införs på sikt. De bofasta vi mår om har regelbundet nautisk kompetens.

Hastighetsbegränsningar

- Antalet ansökningar har ökat.
- Beslut tas av Länsstyrelsen efter samråd med Transportstyrelsen, Kustbevakningen och Sjöpolisen.
- En avvägning görs om hastighetsbegränsningen samtidigt skulle förlänga restiderna för kollektivtrafiken och övrig yrkestrafik.
- Från SIKO framförde vi att i de fall hastighetsbegränsningar är motiverade, kan det ofta fungera att de införs tidsbegränsat under sommarmånaderna. Övriga delar av året brukar inte vara problem med svall etc. finnas på samma sätt.

Övrigt

- Länsstyrelsen berättade att utredningar pågår för att troligen på sikt införa åldersgränser och behörighetskrav för framförande av vattenskoter.
- Stranderosion är ett växande problem. Även här pågår utredningsarbete för att se vad som kan göras.

Det var ett mycket bra möte. Positivt att ha fått personkontakt med Länsstyrelsens handläggare – underlättar att ta direktkontakt i ärenden, som vi känner behov av att diskutera. Länsstyrelsen på sin sida tycker det är bra att ha tillgång till SIKOs lokala kunskap om faktiska förhållanden.

Britt Fogelström

Flera öar satsar på sin framtid!

Norröra och Söderöra - Fiber på G

I förra numret berättade vi återigen om SIKOs projekt BUD - Bredband, utbyggnad och drift, projektet som syftar till att underlätta för skärgården att få fiberuppkoppling till larm, telefoni, TV och datauppkopplingar.

Tre av de öar som nu står i startgroparna för att göra något åt saken är Norröra, Söderöra och Bodskär som hör till Söderöra

Under försommaren kom BUDs projektledare Sune Fogelström till Söderöra bönhus och berättade om hur fastighetsägarna på dessa tre öar tillsammans kan jobba för att förse öarna med fiber. Ytterligare ett möte hölls i september och nu har man kommit i alla fall en bit på väg.



Per Gran-Möller

En av deltagarna i arbetsgruppen, Per Gran-Möller berättar att man som bäst håller på att bilda förening, vilket är ett av villkoren för att gå vidare och ansöka om medel för att undersöka mer exakt vilket intresse det finns bland fastighetsägarna på de tre öarna. Man kommer att ansöka om 50 000:- i förstudiepengar från Leader Uross för att få ett bra underlag för att gå vidare men redan nu har man märkt av att intresset är stort.

- Jag trodde nog att det skulle vara svårare att väcka folks intresse för saken men det har det inte alls varit. Det händer visserligen att folk först verkar tveksamma men när de förstår att det faktiskt handlar om infrastruktur, en infrastruktur vi måste bygga själva eftersom ingen annan kommer att göra det åt oss så blir de intresserade säger Per Gran-Möller.

- Alla behöver ju ha tillgång till dessa tjänster även i framtiden!

Gruppen har bara hunnit träffats en gång sedan informationsträffarna. Man har delat upp arbetsuppgifterna, tittat hur man gjort på annat håll och börjat fundera över sådana saker som lämpliga linjedragningar, både i vattnet och över land samarbetspartners och framtida ägande av nätet. -Vi har tittat på hur man arbetat i gruppen i Blidögård och tror att det vore ett bra sätt även för oss.

Läs och lär!

På SIKOs hemsida, www.siko.org.se finns det mesta ni behöver veta för att du och dina grannar ska kunna se till att ni får tillgång till säkra uppkopplingar! Där finner du exempel på hur man jobbat på annat håll, du hittar du adresslistor till kontaktpersoner, blanketter för att söka medel till förundersökning m m.

De viktigaste skärgårdsfrågorna just nu?



Kjell Drotz, Yxlö, elektriker

Köpmanholms skola

Just nu pågår diskussioner om att eventuellt lägga ner skolor i vår kommun, Köpmanholms skola har också nämnts i sammanhanget.

Skolan är viktig för vår byggd, av flera orsaker, inte minst för att barnfamiljer skall stanna kvar ute på våra öar och att vi skall kunna få en inflyttning. Men skolan är mer än bara en byggnad, skolan måste innehålla kvalitet och kompetens, så våra elever får likvärdig utbildning som andra barn i vår kommun.

Jag väntar med spänning på skolförvaltningens förslag angående skolan.

Blidö färjan

Det har varit tal om att det skall bli "linfärja" av Blidöfärjan, vilket skulle innebära att vi tappar ett antal arbetstillfällen samt att jag tror att säkerheten skulle bli sämre med bara en personal på varje tur.

Detta är inte ett bra förslag, vi behöver alla lokala arbetstillfällen vi kan få i vår byggd.

Vatten och avlopp

Kommunen har konstaterat att det finns alltför många dåliga avlopp på våra öar och att vattenkvaliteten i många brunnar är dålig.

Det har påbörjats utbyggnad av VA nätet på Yxlan och den bör fortsätta. Samtidigt måste lösningar till för dom som inte anser sig kunna betala de kostnader som uppstår i samband med detta.

Skapa förutsättningar för unga människor att vilja och våga bosätta sig i skärgården.

- Göra det känt för ungdomar och barnfamiljer att det går bra att bo och arbeta i skärgården och även att pendla till fastlandet. Fördelarna överväger nackdelarna med råge.
- För att unga ska våga ta steget och flytta ut i skärgården krävs förtroende för att det i politiken finns en långsiktig verklig vilja till att ha en levande skärgård året runt.
- Viljan måste visas i praktisk handling genom satsningar på pendlingskommunikation, bredbandsutbyggnad, bostäder, arbetstillfällen och övrig service som skola, livsmedel utifrån de fastboendes behov.



Ida Fogelström, Tjockö, butikschef

REDAKTIONSruta

Sammanställningen av Medlemsbladet har denna gång gjorts av Urban Gunnarsson, Svartnö, Björn Sjöblom, Alsvassen, Yxlan, Göran Hedberg, Brevik, Rådmansö och Barbro Nordstedt, Söderöra. Bertil Jansson och Holger Karlsson, Vagnsunda

har skrivit om sin by, Anders Waldvik, Gräskö har skrivit artikeln om Riddersholm och Bosse Gesslein har skrivit om skärgårdsrådet. Omslagsfotot har Björn Sjöblom tagit. **Bidrag till nästa Medlemsblad emottages tacksamt.**

Medlemsbladet är tryckt på Affärstryckeriet i Norrtälje

B

SVERIGE



PORTO BETALT

Föreningsbrev



Söderöra, 760 17 Blidö

www.bfsf.se

PlusGiro 66 39 08-2